



REBECCA



THIJL



TOM



HAMIDA



PERSONA'S



KLAAS



TANJA



AAMIR

1

REBECCA

16 jaar

...is geboren in een arme, maar levendige wijk in Den Haag. Een 'sociaal achterstandsmilieu' noemen ze dat in de krant. Ze is veel buiten bij vriendinnen en vriendjes en ziet haar ouders nauwelijks. Ze doolt een beetje rond. Haar kleine zusje is haar alles. En haar vriendje Dennis. Ze is er heilig van overtuigd: "Samen met Dennis kan ik de wereld aan. We gaan samen vet veel geld verdienen."

VMBO



GEEN



VERVOLG
OPLEIDING



ORGANISATOR



DANCE
EVENTS



"...en
anders
verzin
ik wel
weer
iets
leuks!"

School

Op school noemen leraren haar een raddraaier. Rebecca staat graag in het middelpunt van de aandacht. Elke dag dat ze niet naar school hoeft is in haar ogen een feestdag. Soms helpt ze dat feestgevoel een beetje door te spijbelen. Haar ouders interesseert het toch niet.

Werk

Natuurlijk heeft ze een bijbaantje. Ze moet toch kunnen bellen. Ze loopt wel achter op het betalen van haar telefoonrekening. De laatste brieven hierover heeft ze nog maar even dicht gelaten en verstoopt voor haar moeder. Ze werkt op zaterdag bij een tankstation. Klanten mogen haar graag. Haar baas zegt dat het de laatste maanden wat te rustig is. Ze moet snel weer wat anders zoeken. Jammer.

Toekomst

Rebecca wil zeker niet meer naar school. Dat hoeft ook niet. Ze wil techno-feesten gaan organiseren. Ze heeft al eens gewerkt op zo'n event. Geweldig. Haar huidige vriendje is zelf ook DJ/producer, connecties genoeg dus. Dat moet wel goed komen en er is veel geld te verdienen. Iedereen gaat naar die feesten. En anders verzint Rebecca wel weer iets leuks.

2

THIJL

21 jaar



“...ik had personeel voor me werken terwijl ik nog op school zat.”

...woont in een studentenhuis in Amsterdam, leeft het studentenleven lekker mee, maar studeert niet. Thijl is al 10 jaar ondernemer en consultant op de kruising van IT en marketing. Hij kiest bewust niet voor een 4-jarige studie. “Het is een opwindende tijd op het internet, ik moet er nu volledig bij zijn. Studeren leidt alleen maar af.”

School

Thijl startte op het gymnasium rond dezelfde tijd dat hij zijn eigen webhostingbedrijf voor 420 euro verkocht. Met ondernemen stopte hij echter niet en hij begon een bezorgservice voor biologische groenten. Hij bleef daardoor twee keer zitten. Ook heeft hij een andere school moeten zoeken. Uiteindelijk behaalde Thijl via volwasseneneducatie zijn VWO-diploma.

Werk

De bezorgservice runde Thijl tijdens zijn schooljaren. Hij moest zelfs groentebezorgers gaan aannemen voor klanten die overdag geholpen wilde worden. Overdag zat hij namelijk gewoon in de schoolbanken. Zijn eerste werknemer was de 40-jarige conciërge van zijn school die zonder werk kwam te zitten. Een leerzame tijd, waarin hij dus ondernemer, werkgever en scholier was.

Toekomst

Zijn bezorgservice kende groeigrenzen en is onlangs gestopt. Thijl wil groter kunnen denken en concentreert zich nu op een internationaal opererend internetbedrijf. Dat is zijn ambitie. Geen tijd om te studeren dus. Dat kan nog als het moet. En dan vooral dingen leren in directe relatie tot het ondernemerschap. Vanavond gaat hij met zijn huisgenoten de kroeg in. Dat moet ook gebeuren.

3

HAMIDA

29 jaar

...woonde tot haar 27^e jaar met haar ouders en twee broertjes in Zwolle. Haar ouders zijn analfaabeet en ze bleef dicht bij huis om hen te helpen waar het kon en moest. Hamida is altijd een goede leerling geweest en ging studeren. Hamida rondde twee masters af en promoveerde in Nijmegen. Maar nu kan ze geen baan vinden op niveau en denkt: "Wat gaat er verkeerd? Waarom loopt het zo moeizaam?"



"...ik kan heel veel, maar ik heb geen idee hoe ik carrière moet maken."

School

Haar ouders stimuleerden Hamida om goed te leren, omdat ze daar zelf nooit de kans toe hebben gehad. Ze kon altijd al goed leren en ging zich ook al vroeg verder verdiepen in de Islam. Om dat nog verder te brengen ging ze Arabisch studeren en volgde ze een master 'Internationale betrekkingen'.

Werk

Als jonge afgestudeerde moslima was het gevoel dan ook dat de wereld aan haar voeten lag. Vanuit haar geloof lag een overheidsfunctie, waarin je iets kan bijdragen aan de samenleving, voor de hand. En daar moet toch ergens behoefte zijn aan haar profiel. Niet meteen dus. Sollicitaties draaide op niets uit. Met behulp van haar netwerk kreeg Hamida de kans een proefschrift te schrijven. Cum Laude werd het.

Toekomst

Ze is weer aan het solliciteren. Het liefst werkt ze als beleidsambtenaar op een Haags ministerie. Maar het wil weer niet vlotten. Een loopbaancoach zei: "Werkgevers deinzen terug voor je CV. Je moet er minder opzetten." Hamida snapt daar niets van. Je moet toch tonen wat je kunt? Er is wel een lichtpuntje. Organisaties hangen minder aan de klassieke wijze van solliciteren. Ze komt via internet en haar netwerk nu veel vaker in direct contact. Ze kan zichzelf dan beter presenteren dan in een brief. Volgende week heeft ze wel een gesprek. Spannend!

4

TOM

25 jaar

...komt uit een lerarenfamilie. Vader docent Nederlands. Moeder docent Scheikunde. Na 40 jaar gaan zijn ouders dit jaar beiden met pensioen. Ook hem zit de passie voor het lesgeven in het bloed. Hij heeft twee jaar geleden de lerarenopleiding Engels afgerond. Als hij een vaste docentbaan heeft wil hij gaan samenwonen. Tom piekert wel: "Is het handig hierop te zitten wachten? Kan het ook anders?"

LERAREN



INVALKRACHT



DOCENT



OPLEIDING

WEBSITES
VERTALEN

ENGELS



"...raar dat ik als invaller word uitgesloten van opleidingen."

Opleiding

De lerarenopleiding Engels had voor Tom best een stuk korter gekund. Hij leerde meer van zijn Britse vriendin Cathy. Hij was dan ook vaak bij haar in Manchester, waar ze studeerde. Ondertussen volgde Tom aan haar universiteit informatica-lessen plus nog wat open online cursussen aan MIT.

Werk

In zijn studentenjaren bouwde hij met een vriend als bijbaantje websites en vertaalde hij Nederlandse sites in het Engels. Hij verdiende aardig bij. Die vriend heeft er een bedrijf van gemaakt, maar Tom wil docent zijn. Hij valt nu voor de 3^e maal in voor een docente met kraamverlof. Het is allemaal werkervaring. Hopelijk mag hij blijven bij de school. Het gaat goed. Volgens de leerlingen is hij beter dan de nu zwangere docente. Hij brengt verhalen uit Manchester mee én zijn IT-kennis. Wel raar dat hij als invaller uitgesloten wordt van opleidingsdagen.

Toekomst

Een pensioenfeest zoals dat van zijn ouders ziet Tom voor zichzelf niet gebeuren. Hoeft ook niet. Toch wil hij volwaardig docent Engels worden, daar is hij voor opgeleid. Zijn ouders vinden hem eigenlijk te ambitieus voor het onderwijs. Voor nu is het behelpen met uren en werkt hij ook voor het bedrijf van zijn vriend. Dat is wel zo gezellig en het verdient beter dan het onderwijs. Maar hij voelt ook stress...

5

KLAAS

27 jaar

VERKOPER



HYPOTHEKEN

ACTIEF IN



NETWERK

SALES



FUNCTIE



“...ik leer nu mede-werkzoekenden zichzelf te verkopen. Goed voor mijn CV.”

...is een spelletjesfanaat. Computergames werden zijn studie commerciële economie zelfs fataal. Hij bleek een gameverslaving te hebben. Klaas ging hypotheeken verkopen. En hij was er goed in. Hij had verkooptalent. Maar sinds de bankencrisis is hij werkloos. Of liever: actief werkzoekend. Zijn zorg: “Hoe voorkom ik een CV-gat waardoor straks geen werkgever me meer wil?”

Opleiding

Commerciële economie in Leeuwarden. Dichtbij zijn woonplaats en het paste wel bij hem, dacht Klaas. Maar echt goed had hij zich niet verdiept. De studiemotivatie verdween al in maand vier van het eerste jaar, maar het leven in het studentenhuus met spelcomputer was een mooi tijdverdrijf. Te mooi. Het werd niets en Klaas stopte met zijn opleiding.

Werk

Via zijn oom die bij een bank werkte, kon hij op de hypotheekafdeling beginnen als verkoper. Hij verdiepte zich in de materie, en was altijd wel goed met cijfertjes. En met klanten, zo bleek. Hij wist al snel goed te presteren. Maar de bankencrisis maakte een eind aan zijn kortstondige loopbaan. En zonder verdere opleiding, was een nieuwe baan vinden niet makkelijk. En overal is ervaring vereist.

Toekomst

Hij ging weer bij zijn ouders wonen in Lemmer. En zat weer hele dagen boven achter zijn computer. Uurtje solliciteren, en de rest van de tijd een spelletje. Totdat Klaas besloot zich bij een netwerk van werkzoekenden aan te sluiten en elkaar te trainen en op te leiden in wat ze kunnen en kennen. Actief blijven. Achter de laptop vandaan. Nu traint hij vrijwillig anderen in het verkopen van zichzelf. Zo voorkomt hij een CV-gat. Hij wil weer snel aan de bak in sales. En snel een hypotheek voor een eigen stek.

6

TANJA

24 jaar

...is vanaf haar geboorte spastisch en kan zich alleen per rolstoel voortbewegen. Ze weet niet beter. Tanja is net als haar ouders zeer actief in het verenigingsleven en bij het koor. Ze zingen allemaal graag bij Tanja thuis. Sinds kort woont ze op zichzelf heeft ze als Wajonger werk bij een callcenter. Leuk, maar erg onder haar HBO-niveau. Ze denkt steeds vaker: "Hoe kom ik aan werk waar ik als Tanja en niet als Wajonger het best tot mijn recht kom?"

HBO
JURIDISCHE
DIENSTVERLENING

WAJONGER
CALLCENTER

SKYPE
JURISTE



"...een Wajong
-stempel
maakt leuk
werk vinden
alleen maar
moeilijker
voor mij."

Opleiding

"Met het hoofd van Tanja is niets mis." Dat heeft ze vaak moeten horen van docenten tijdens haar HBO studie juridische dienstverlening. Ze liep stage bij de rechtswinkel in Utrecht, paste goed in het team en studeerde met goede cijfers af. Ze had zin om te gaan werken, maar een baan op niveau vinden bleek moeilijk.

Werk

Ze vroeg een Wajong-uitkering aan en vanaf die dag werd Tanja voor potentiële werkgevers een Wajonger. Via het UWV kwam ze in aanmerking voor werk dat zou moeten passen bij haar vastgestelde arbeidsvermogen. Bij een callcenter beantwoordt ze vragen die mensen hebben over hun zorgverzekering. Ze zit in een leuk team, maar van de 3 dagen die ze werkt is ze 8 uur extra kwijt aan reizen en gedoe om stipt op tijd te kunnen zijn.

Toekomst

Natuurlijk kijkt ze verder naar andere banen, maar ze hekelst het Wajong-stempel. Ook al bedoelen werkgevers het goed als ze haar willen spreken enkel omdat ze Wajonger is. Ze denkt er nu over om online juridisch advies te gaan geven. Als zzp'er. Een huisarts bij haar in het koor houdt ook online spreekuur. Een Skype-dokter noemen ze dat. Tanja de Skype-juriste. Klinkt goed! Morgenavond ziet ze haar weer bij het koor. Ze gaat even informeren.

7

AAMIR

22 jaar

VMBO



NIET
AFGEMAAKT



**"...zonder
papiertje
ben ik
nergens."**

...kijkt op zijn mobiele telefoon. Hij heeft een bericht van zijn begeleider bij de gemeente. Hij heeft morgen weer een afspraak bij een bedrijf voor een leer-werktraject. Aamir denkt steeds: "Als ik 'een papiertje' heb, dan komt alles wel weer goed." Hij is al een half jaar bezig. Misschien is het morgen raak. Maar hij is voorzichtig geworden. Bang voor de teleurstelling.

EEN



PAPIERTJE

LASSER OF



MONTEUR

Opleiding

School mocht vooral niet zijn ding zijn. Aamir zat op het VMBO, maar het was bijna de norm in zijn groep vrienden dat je dat niet afmaakte. Aamir is één van de vele vroegtijdige schoolverlaters in zijn buurt in Amsterdam-Noord. Thuis hielp hij zijn zusje wel altijd met haar huiswerk, maar op zijn 16e en 17e zag hij het even niet zitten. Hij wist niet wat hij wilde, had geen geld. Een baantje zoeken zou beter zijn. Hij stopte met school.

Werk

Maar het werk lag niet voor het oprapen. In die tijd was hij overdag vaak met zijn vrienden op pad. Aamir ging pizza's en roti bezorgen in de avond. Zijn ouders hebben het bepaald niet breed. Zij vinden het ergens wel fijn dat Aamir wat erbij is gaan werken. Dat scheelt in de huishoudlasten. Zij hopen dat hij met een bijbaan zijn verdere opleiding kan bekostigen.

Toekomst

Aamir heeft spijt. Een meneer van de gemeente zei dat zonder startkwalificatie een baan vinden moeilijk is. Hij wil verder. Hij wil later een gezin. Hij is bijna 23 jaar en hij valt buiten allerlei regelingen om hem verder te helpen. De hoop is gevestigd op werkgevers die hem om zijn motivatie een leer-werktraject willen bieden. Liefst bij een garage of metaalbedrijf. Tot nu toe met weinig succes. Hij gaat vroeg slapen voor de afspraak van morgen.